

Interkerkelijke kring *Eenvoudig leven*

Over duurzaamheid en zorg voor de schepping

In het najaar willen we starten met een kring over duurzaamheid en zorg voor de schepping. In de samenleving groeit het besef dat we niet door kunnen gaan met te leven zoals we dat



al een paar generaties doen. We leven op te grote voet. Ook in de kerken komt dit thema met nieuwe urgentie naar voren. We beseffen dat het niet goed is als we op deze kring alleen maar over zonnepanelen en windmolens praten. We willen vanuit de Bijbel zoeken naar wat God van ons in deze tijd vraagt. Daarbij willen we ook niet benadrukken wat er allemaal niet meer mag als je duurzaam en verantwoord leeft. We willen juist laten zien welke rijkdommen God ons gegeven heeft. Wie dat weet hoeft niet te leven als Rupsje Nooitgenoeg.

De kring is een kruising van een Bijbelkring en een themakring. We willen het boekje gebruiken dat hieronder staat afgebeeld. Daarin wordt een Bijbelgedeelte besproken waaruit lijnen worden getrokken naar de praktijk van onze tijd. Dat kan dan ook heel praktisch worden.

We denken aan zes avonden met een vergaderfrequentie van drie à vier weken. We beginnen wat laat in het seizoen, op 28 okt., in de hoop dat het coronavirus dan uitgewoed is.

Hieronder nog even de gegevens op een rijtje:

- Kring: Eenvoudig Leven.
- Thematiek: Duurzaamheid en zorg voor de schepping.
- Boekje: *Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven* (Utrecht 2021), € 12,99
- Frequentie: Zes keer in het seizoen, eens in de 3 à 4 weken.
- Startavond: 28 okt. 20.00 uur (19.45 uur koffie).
- Volgende avonden: Spreken we op 28 okt. af.
- Plaats: Sionkerk

Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij een van de onderstaande personen. Het is wel fijn als we van te voren weten wie er komt.

Anna van den Dool, tel. 0183.511293 e-mail javandendool@gmail.com

Sam Janse, 0183.769071, e-mail sjanse@xs4all.nl