

'All-You-Need-is-Love' - dienst

Aankomende zondag 4 februari is er tijdens de avonddienst de All You Need is Love dienst. Voor degene die al eerder deze dienst hebben meegemaakt is het bekend dat deze dienst is bedoeld om elkaar als gemeente te omarmen, te bedanken en te ondersteunen. Elkaar te omarmen als er zorgen zijn, ziekte en verdriet. Te bedanken als mensen zich inzetten voor anderen en daarmee gehoor geven aan de grootste boodschap die wij van God hebben ontvangen. Te ondersteunen als mensen dit nodig hebben om welke reden dan ook. Dit jaar is de 4e keer dat deze dienst wordt gehouden en het is voor ons, lijkt het wel, iedere keer weer een beetje meer bijzonder om deze dienst voor te bereiden. Het begint al in november met het bedenken en rondneuzen op internet. Plannen worden gemaakt en er wordt goed gekeken naar onze eigen gemeente in de Sionkerk maar ook daarbuiten. Wat gebeurt er allemaal in onze omgeving, zowel positief als zorgelijk. Op een gegeven moment wordt een keuze gemaakt, liederen vastgesteld, er wordt een presentatie gemaakt, er worden rozen besteld, 180 deze keer, en er worden filmpjes gemaakt. En als alles klaar is dan is het voor ons altijd spannend of er bezoekers zijn op een zondagavond. Want een dergelijke dienst leeft veel meer als de zaal goed is gevuld. Uiteindelijk hopen wij dat u na afloop kunt zeggen: het is goed dat ik weet wat er speelt, wat is het mooi dat er zoveel vrijwilligerswerk wordt gedaan in onze kerk en daarbuiten of wat is het mooi om met onze gemeente eens stil te staan bij de mens in onze kerk en daarbuiten. Maar bovenal, wat is het goed om met elkaar stil te staan bij de liefde van God. Daarom nodigen wij u / jou van harte uit om zondag 4 februari om 18.00 uur in de Sionkerk te zijn voor de 4e All You Need is Love dienst.

Arjan van den Berg en Alex Vuurens

