

Gedachteniszondag



**Christus Koning
Door Zijn bloed aan het kruis
is verzoening voor
alles op aarde en alles in de hemel.**

**Het kruis met de kleine toef witte bloemen –
het licht waarin wij hier op aarde mogen leven.
Het rode koord gaat vanaf het kruis naar het grote witte
bloemstuk –
de erfenis door Zijn bloed**

**zo komen we in het volle licht van zijn Koninkrijk,
waar ook onze overleden broeders en zusters mogen stralen –
6 kaarsen.**

