



Wat heeft een auto te maken met ons geloof en ons leven?

Hoe beleven wij God? Hoe beleeft U als volwassen mens God? Hoe beleeft jij als tiener God? Wat is het geloof voor ons? En wat is het verschil in beleving van het geloof als je volwassen bent, of als je ouder bent, of als je tiener bent? Hebben we liever een orgel in de kerk of luisteren we liever naar een goede beat? En wat is nou het verschil, of moeten we beiden van elkaar accepteren? Kunnen we als jeugd en ouderen best naar elkaar luisteren en van elkaar leren? Hoe zou Jezus dit aangepakt hebben in onze tijd? Zou hij zijn vergelijkingen heel anders hebben verteld met voorbeelden uit onze tijd? Zou hij misschien een voorwerp als een auto hebben gebruikt? Een auto? Kan je het geloof vergelijken met een auto? Kan je uw / jouw leven vergelijken met een auto?



Wat een vragen! Best een mooi onderwerp; hoe wordt het geloof beleefd door ouderen en door de jeugd. Daar gaat het over tijdens de speciale dienst op zondagavond 5 november. We hebben inmiddels e.e.a. voorbereid en stiekem hebben we al gemeten of er wel een auto de kerk in kan. Het belooft een mooie dienst te worden met prachtige liederen, begeleiding op een orgel, moderne muziek, samen zingen en luisteren maar vooral discussiëren over hoe wij met elkaar het geloof beleven.

Daar hebben we wel jullie als gemeente voor nodig, zowel jong als oud! Wij nodigen jullie van harte uit om deze dienst met ons te beleven. Zondagavond 5 november om 18.00 uur:

Wat heeft een auto te maken met ons geloof en ons leven?

Tot dan! Arjan van den Berg en Alex Vuurens