

## lopen over water

20 oktober 2013 Door ds. Rebecca Onderstal

(bij [Matteus 14: 22- 23](#))

Het kan waaien en stormen:  
hoge golven, donkere wolken  
maken je bang.

Dan een stem die zegt:  
“Ik ben er, wees niet bang.

Je kunt er overheen, er dwars doorheen.  
Vertrouw maar op mij.  
Ik steek mijn hand uit,  
sta klaar om je op te vangen”

Je gaat..!  
Het gaat..  
Flow,  
alsof je over water loopt.

En als je vertrouwen wegzinkt  
en je alleen maar golven ziet,  
geen grond meer onder je voeten,  
dan is Hij er nog.  
En pakt je hand.



foto: Jolinda van de Beukel



foto: Jolinda van de Beukel