

IRIS MINISTRIES

NURSERY

Zimpeto - Mozambique

Whatever you do for these you do for me

("alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." Mattheüs 25:40)

Dit is het motto waarmee in de nursery in Zimpeto Mozambique baby's in de leeftijd van 0 tot één jaar worden opgevangen. Veel van deze kinderen worden hier opgevangen omdat hun moeder bij , of vlak na hun geboorte is overleden. De vaders zijn niet in staat voor deze kinderen te zorgen. Of hun moeder heeft gezondheidsproblemen, waardoor ze niet in staat is om voor haar kinderen te zorgen. In de nursery worden deze kinderen van dag tot dag met liefde omringd en kunnen ze groeien en zich ontwikkelen.



(na 2 maanden in de Nursery)

Nu - na vier jaar- dreigt de nursery te moeten sluiten. De diaconie heeft besloten Iris Ministries te gaan ondersteunen in het komende jaar (de komende jaren) zodat de nursery open zal kunnen blijven.

We willen dit jaar verschillende acties houden waarbij de opbrengst voor deze nursery bestemd zal zijn. Zo was ook een gedeelte van de opbrengst van de talentenveiling hiervoor bestemd. (€ 1000,00)

Op 13 december 2012 zal de kerstmarkt gehouden worden. Ook deze opbrengst zal voor dit doel zijn. U komt toch ook?

Bert van Middelkoop en Anita Terlouw zijn afgelopen zomer in Mozambique geweest en hebben met eigen ogen gezien welk goed werk daar gedaan wordt. Zij zullen op 3 maart 2013 tijdens de morgendienst hun ervaringen met ons delen.

Wij zijn onder de indruk van het werk dat door IRIS Ministries wordt gedaan. Het gaat hen niet om geld, maar om te doen wat God van hen vraagt. Zij vertrouwen dat God zal voorzien in hun behoeften. Wij mogen op deze manier een klein werktuig zijn waarmee God in hun behoeften voorziet.

We hopen dat u dit project van harte wilt ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van Iris Ministries: <http://www.irisminzimpeto.org>

- als u Iris Ministries wilt ondersteunen dan kan dat door uw gift over te maken naar de diaconie van de Sionkerk, Rabo 30.19.55.999 o.v.v. Iris Ministries



In de hal van de kerk kunt u nog meer foto's zien van dit project

Wandelen in God's liefde, en Zijn liefde doorgeven

'No man can tell until he is moved by the Divine Spirit what he may do or how he may change the current of a lifetime of fixed habits of thought and speech and action.' (From *In His Steps* by Charles M. Sheldon)

De basis van Zimpeto ligt aan de rand van Maputo, de hoofdstad van Mozambique. In 1998 werd de basis opgericht door Rolland en Heidi Baker, de oprichters van Iris Ministries. In eerste instantie groeide hun bediening uit de wanhopige nood van straatkinderen, weeskinderen en andere kwetsbare kinderen in Maputo. Maar door de jaren heen heeft het zich tot veel meer dan dat ontwikkeld.

De basis is uitgegroeid tot een groot, druk en divers Centrum dat zowel praktisch als geestelijk voor de gemeenschap zorgt. Hoop en perspectief voor de toekomst gevend aan mensen uit dit deel van Mozambique.

Rolland en Heidi's gepassioneerde harten en hun uitspraak 'stop for the one' vormen de basis voor alles wat we hier doen; het voorzien in de behoeften van de armen en gebrokenen, wandelen in God's liefde, en Zijn liefde doorgeven.

Wie werken er hier?

Meer dan 140 betaalde Mozambicaanse werknemers en 35 vrijwilligers uit het buitenland (die daar voor langere tijd zijn) werken naast elkaar, om samen in alle behoeften te voorzien. Alle vrijwilligers uit het buitenland verlieten hun baan in eigen land, en brengen nu zelf hun ondersteuning bijeen om te voorzien in de kosten van hun levensonderhoud.

Vrijwilligers komen in aanmerking voor lange termijn plaatsing voor een minimum van 12 maanden nadat ze eerst een kort termijn-bezoek hebben gebracht. (Verdere informatie kan op de site gevonden worden.)

Ministry gebieden:

- school: kleuter- en basis- en voortgezet onderwijs (grade 1 t/m 12) voor ca. 1000 kinderen: 200 kinderen uit het Centrum en 800 kinderen uit de wijde omgeving
- Engelse school; bibliotheek; computerlessen
- bijbelschool: onderwijs en discipelschap voor studenten uit de zuidelijke provincies
- geaccrediteerde medische kliniek, voor kinderen, gemeenschap, bijbelschool, Mozambicaanse werknemers en hun familie, gratis
- vervangend voedingsprogramma voor ondervoede baby's, jonger dan 12 mnd
- nursery/baby- en peuterhuis
- 6 grote slaapzalen, jongens en meisjes apart, ingedeeld naar leeftijd
- 3 kleine familiehuizen, voor de jongere kinderen
- gemeenschapsondersteuningsprogramma's, noodvoedselhulp donaties, kledingdistributie, bouwen van huizen, begrafenissen
- kleine tuinderij die voedsel levert voor de keuken; en gelegenheid voor opleiding aan de jeugd biedt
- naai-atelier en timmerwerkplaats voor opleiding
- weduwenopvang; gehandicaptenzorg
- evangelisatie in de omgeving
- bezoekersprogramma
- maatschappelijk werk / reïntegratieteam

De kinderen van Zimpeto

Het zorgen voor kinderen is onze passie bij Zimpeto! De meeste van onze kinderen hebben nog wel wat familie, òf een ouder, een tante of een opa of oma, en het doel is altijd om te proberen families zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Als een familie niet in staat is om te zorgen voor hun kind of kinderen, of dit nu door ziekte of door geldgebrek komt, dan zorgen we ervoor dat kinderen contact kunnen blijven houden met familieleden, gedurende de tijd dat ze onder onze zorg in Zimpeto zijn.

Voordat een kind in het Centrum wordt ingeschreven wordt een huisbezoek afgelegd en dit gebeurt ook verschillende keren tijdens de periode dat het kind bij ons verblijft. Sommigen van onze kinderen zijn hier voor het grootste deel van hun kinderjaren, anderen komen voor maar een paar maanden of een jaar en worden met hun familie verenigd als hun omstandigheden verbeteren. We overwegen doorlopende ondersteuning als dit een familie in staat zou stellen om samen te kunnen leven.

De focus

Iris Ministries is een non-profit, niet-gouvernementele organisatie. Het Centrum is gefinancierd door de genade van God en donaties van over de hele wereld, en krijgt geen extra geld van de Mozambicaanse regering.

Onze focus is het delen van het evangelie, de armen uit het stof optillen, hoop brengen aan de rechtelozen en gezondheid voor de zieken. Als je je comfortzone van middelmatigheid wilt verlaten, waarom zou je dan geen vakantie met een doel nemen en komen, en een aantal kinderen weer tot leven terugbrengen door ze lief te hebben?

'Wat we doen, is slechts een druppel in de oceaan. Maar als we het niet deden, zou de oceaan kleiner zijn vanwege deze ontbrekende druppel' Moeder Teresa